



Ανακοίνωση Ν° 19 • Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2020

«Δρώντας με λογισμό και μ' όνειρο», να διώξουμε το φόβο, να υπερασπιστούμε τη ζωή

Όσο πιο αναποτελεσματικά αποδεικνύονται τα μέτρα που λαμβάνουν κάθε φορά για την πανδημία, τόσο πιο σκληρά μέτρα παίρνουν ενάντια στην κοινωνία.

Είχαν τόσους μήνες για να ενισχύουν το Σύστημα Υγείας, αλλά τους σπατάλησαν σε επικοινωνιακές φιέστες. Ανοίγουν ελάχιστες νέες ΜΕΘ και αυτές με δωρεές, αλλά δεν προσλαμβάνουν γιατρούς και νοσοκόμους για να τις λειτουργήσουν. Αδιαφορούν για τα στοιβαγμένα ΜΜΜ, εργοστάσια και εργασιακούς χώρους, αλλά κουνάνε το δάχτυλο στους νέους που συνωστίζονται, υποτίθεται, στα κέντρα διασκέδασης και ας τα έχουν κλείσει όλα.

Όσο αποδεικνύεται ότι η εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική είναι ανεπαρκής να αντιμετωπίσει μια έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας, τόσο περισσότερο αποδίδουν στην... ατομική ευθύνη τη διασπορά και την αντιμετώπισή της.

Όσο περισσότερο φοβούνται να έρθουν αντιμετώπι με την αναποτελεσματικότητα και τις τραγικές συνέπειες των πολιτικών τους τόσο στοχοποιούν τον ελεύθερο χρόνο, τον πολιτισμό και τη νεολαία.

Ο πρωθυπουργός λέει: *«Τα αμυντικά σχέδια που δοκιμάσαμε απέτυχαν γιατί προδόθηκαν από κάποιους. Ξέρουμε σήμερα ποιες ήταν οι εστίες μεταφοράς του ιού. Βασική εστία διασποράς του ιού σε Ελλάδα και Ευρώπη ήταν η διασκέδαση νέων ανθρώπων».*

Το μόνο που προσφέρει σε αφθονία η κυβέρνηση στους νέους είναι στοχοποίηση, υποτίμηση και καταστολή. Ούτε παιδεία, ούτε περίθαλψη, ούτε εργασία, ούτε ασφάλιση, ούτε επαρκή ΜΜΜ.

Όσο περισσότερο αναποτελεσματικές αποδεικνύονται οι πολιτικές επιλογές αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης τόσο επιμένουν στον αυταρχισμό και την καταστολή, χρησιμοποιούν τους «ειδικούς» και τους «ψεκασμένους» για να καταστείλουν την ελεύθερη κριτική σκέψη.

Έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα ή απλώς δεν τους νοιάζουν οι συνέπειες των πράξεων τους. Άνετοι μέσα στα πολυτελή γραφεία τους, οχυρωμένοι πίσω από τη μηντιακή ασπίδα, παίζουν με την επιβίωση και την ψυχική υγεία του κόσμου.

Φοβούνται. Και για να σωθούν από την κατακραυγή, προσπαθούν να μεταθέσουν το φόβο στην κοινωνία.

Εργαλειοποιούν το φόβο, κάνουν πολιτική με το φόβο για να καταστείλουν την κοινωνία.

Η κυβέρνηση της ΝΔ και όσοι στο όνομα του κορονοϊού στηρίζουν αυτές τις πολιτικές είναι υπεύθυνοι για τις αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία των πολιτών. Είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή της οικονομίας. Έχουν πλήρη ατομική και πολιτική ευθύνη για την καταστροφή της νεολαίας.

Όσοι επιβάλλουν και όσοι αποδέχονται την απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τον ελεύθερο χρόνο και ειδικά τις νυχτερινές ώρες ως λογικό και φυσιολογικό μέτρο θα αντιμετωπίσουν την οργή της κοινωνίας και της νεολαίας.

Το δυστοπικό παρών που διαμορφώνουν είναι περιβάλλον ανθυγιεινό για την κοινωνία και τοξικό για να ζει η νεολαία.

Ας διώξουμε το φόβο. «Με λογισμό και μ' όνειρο» αλλά και επίγνωση της ανάγκης να προστατευτούμε και να προστατέψουμε τους συνανθρώπους μας, διεκδικούμε:

- Αύξηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
- Μαζικά δωρεάν, επαναλαμβανόμενα τεστ για να εντοπιστούν οι φορείς του ιού.
- Ενίσχυση των δαπανών για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με επιπλέον οχήματα, επιπλέον δρομολόγια προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
- 15 μαθητές και μαθήτριες ανά τάξη στα σχολεία.
- Άδειες για τις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων χωρίς περικοπή των κανονικών αδειών.
- Αποσυμφόρηση των εργασιακών χώρων. Εφαρμογή όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
- Δωρεάν παροχή πλήρους εξοπλισμού (φορητούς Η/Υ, κινητά, συνδέσεις internet) για όσους εργάζονται ή εκπαιδεύονται από απόσταση.
- Σχέδιο δράσης για την διαχείριση της πανδημίας που θα θέτει τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη που θα περιλαμβάνει:
 - Καμία απόλυση εργαζόμενου και καταβολή του 80% του μισθού τους για όσο διάστημα η επιχείρηση θα είναι σε αναστολή λειτουργίας
 - Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους στο ύψος του 80% του βασικού μισθού και για όλο το διάστημα της ανεργίας.
 - Αναστολή των υποχρεώσεών τους προς τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 - Προστασία όλων των θέσεων εργασίας.
 - Πραγματική στήριξη των οικονομικά αδύναμων και αυτών που πλήττονται.

Πολυτεχνείο 1973 – 2020

Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία, Υγεία, Δημοκρατία

Θα τιμήσουμε και φέτος στο Πολυτεχνείο. Είναι χρέος μας να συμμετέχουμε.

Όχι μόνο για λόγους τιμής και μνήμης. Αλλά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και τις ιδεοληπτικές εμμονές της κυβέρνησης, που μας ρίχνει βορά στον ιό.

Αλλά και για τη Δημοκρατία.

Το δικαίωμα της πολιτικής συνάθροισης και διαμαρτυρίας βρίσκεται στον πυρήνα της δημοκρατίας. Όταν αυτό το δικαίωμα αναστέλλεται με χουντικής έμπνευσης αστυνομικά διατάγματα, η δημοκρατία μετατρέπεται σε κενό γράμμα και οι πολίτες υποβιβάζονται σε υπήκοοι, σε παθητικά αντικείμενα βιοπολιτικής διαχείρισης από μια ανεξέλεγκτη εξουσία.

Όταν η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την έκτακτη υγειονομική συνθήκη για να προσφέρει δώρα στους εργοδότες, να περάσει αντιλαϊκά και αντεργατικά νομοθετήματα (πτωχευτικός κώδικας, συνδικαλιστικό νομοσχέδιο) και να συρρικνώσει τη δημοκρατία, τότε οι πολίτες οφείλουν να υπερασπιστούν τη δημοκρατία με το μόνο μέσο που τους απομένει: το δρόμο.

Θα είμαστε στο Πολυτεχνείο. Τηρώντας χωρίς εκπτώσεις όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση του υγειονομικού κινδύνου.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ