



Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου • Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

**Αιώνια η μνήμη στο Μίκη Θεοδωράκη που «δεν συνεμορφώθηκε προς τα υποδείξεις»
γιατί «αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο»**

*«Την αρμονία του σύμπαντος μπορείς να τη βρεις σ' ένα τραγούδι, σ' ένα ποίημα, σ' έναν στίχο. Η τέχνη είναι
αυτή που μας ενώνει με τη συμπαντική αρμονία και τότε γινόμαστε άνθρωποι»*

Μίκης Θεοδωράκης

Ο μεγαλύτερος μουσικοσυνθέτης του 20ου αιώνα έφυγε για τον τόπο της αιώνιας τιμής.

Ο «αδιάκοπα ανταποκρινόμενος και στο πιο ανεπαίσθητο νεύμα της Ιστορίας, σε κάθε νεύμα από το μέσα του κόσμου», όπως έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος, ο μουσικός, συγγραφέας και πολιτικός, ο αγωνιστής της Αριστεράς και των κινημάτων και στρατευμένος στην υπεράσπιση των εργαζομένων, των αδύναμων, των λαών άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών.

Ο άνθρωπος που με το τεράστιο καλλιτεχνικό και πολιτικό μέγεθος ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας και έκανε τους λαούς όλου του κόσμου μια μουσική γειτονιά του αγώνα, της φωτιάς και του οράματος για την κοινωνική απελευθέρωση.

Ο άνθρωπος που τραγούδησε και τον τραγούδησαν οι ταπεινοί και καταφρονεμένοι απανταχού της γης, που βασανιζόταν και την ίδια ώρα μελοποιούσε Ρίτσος, Νερούντα και Λόρκα, ο άνθρωπος που εξοριζόταν και έκανε λαϊκό τραγούδι το Σεφέρη, τον Ελύτη και τον Κάλβο. Ο πανμέγιστος παγκόσμιος ρωμιός. Με ρώμη έφηβου, ένστικτο βαθιά λαϊκό, ταλέντο ανυπέβλητο και ύψιστης ποιότητας καλλιτεχνικό αισθητήριο βρισκόταν, μέχρι τα βαθιά του γεράματα, στους δρόμους του αγώνα και της Ειρήνης.

Αποχαιρετούμε τη μεγαλύτερη καλλιτεχνική ιδιοφυΐα του 20ου αιώνα που κατόρθωσε αυτό στο οποίο απέτυχαν στρατιωτικού συνασπισμοί και ιδεολογίες (στις οποίες και ο ίδιος κατά καιρούς στρατεύθηκε). Να ρίξει γέφυρες ανάμεσα στους λαούς, να σταθεί σταθερά με τους «από κάτω» διοχετεύοντας ταυτόχρονα σε όλη την κοινωνία ένα τεράστιο πνευματικό πλούτο με υψηλής αισθητικής καλλιτεχνικό τρόπο, που μέχρι τότε θεωρείτο προνόμιο των εκλεκτών.

Τον τιμούμε και μέσω της τεράστιας κληρονομιάς του θα τον νοιώθουμε δίπλα μας. Θα τον θυμόμαστε και θα τον αγαπάμε. Το Μίκη Θεοδωράκη μας.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ